

Hallo allemaal,

Ik ben natascha te baerts-harbers, mama van Jayden (1/2 d) en van Harley die nu op het eckartcollege zit.

Voor de stichting "voor gezinnen met minder" wil ik jullie om hulp vragen.

Deze stichting is er voor gezinnen die het financieel zwaar hebben.

Ze proberen met donatie de mensen te helpen, dingen die ze veel vragen zijn bijvoorbeeld : slingers, ballonnen, papieren bordjes. Zodat de kinderen toch een beetje "normaal" hun verjaardag kunnen vieren.

Maar ook verzorgingsprodukten, speelgoed, enz

Nu zit de carnaval eraan te komen en ieder kindje wil graag verkleed naar school komen.

Dit is helaas niet voor elk kindje weggelegd.

Dus is mijn vraag aan jullie:

Heb je nog carnavalskleren liggen die niet meer passen of waar je niks meer mee doet, zou ik ze dan mogen hebben?

Ik zorg dan dat ze bij de stichting komen en dat er veel kindjes verkleed en met een glimlach op het gezicht carnaval op school kunnen vieren.

Als je iets hebt mag je het aan juf sophie geven (1/2d) ,of voor diegene die mij kent mag je je ze ook aan mij geven.

alvast kei bedankt,

groetjes natascha!